



## Leren en Nieuwsgierigheid | April & Mei 2024

### Nieuwsbrief Litske Moerland

**'Wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heeren Hand'**

Lieve gemeenteleden, vrienden, familie en lezers,

'Kak Lisa, kom alsjeblieft even naar binnen, het is al zo lang geleden'. Rara, mijn buurmeisje roept me met mijn 'Indonesische naam *Zus (kak) Lisa*' als ik na een lange dag de kampung inwandelen. (de kampung is een armere wijk waar ik woon bij een Islamitische oma en haar kleinzoon). Het was hier een drukke tijd met veel mensen die Indonesië bezochten met uiteenlopende redenen. Eerst een team van de YWAM basis in Noorwegen, waar ik mijn Discipel Training School heb gevolgd. Ook Amy's ouders kwamen haar te bezoeken. Door Gods voorzienigheid kreeg ik de kans om twee weken met hen mee te gaan naar India. God heeft me daar veel geleerd en nieuwe inzichten gegeven met betrekking tot het achterliggende seizoen (hier in Indonesië) en ook het aankomende seizoen.

#### Nieuwe inzichten

God is geweldig en goed. Hij verhoort niet alleen onze grote of kleine gebeden, maar geeft ons alles wat we nodig hebben. Ik ben nu op de helft van mijn VISA-periode en kreeg de kans om twee weken in India te verblijven. Weg van de plek waar ik al maanden woonde. Dat was een verfrissende en verhelderende periode. In India heb ik rustig mogen zitten aan Gods voeten, verwonderd over Wie Hij is en geleerd van de mensen, cultuur en Zijn plan en wil. Mede door deze periode besefte ik hoe Indonesië de neiging heeft om 'lauw' te zijn. Dus ze gaan wel voor iets, maar niet volledig. Met terugwerkende kracht besef ik dat dit soms erg lastig is geweest. Hoe langer ik in de kampung woon, hoe meer ik ontdek hoe God hier voor velen afwezig is. Hij is daar niet de Eigenaar van het huis (waar ik woon). Ik ervaar daar ook best veel duisternis, waartegen ik me moet wapenen. Ik mag Gods licht laten schijnen, door mensen onvoorwaardelijk lief te hebben, vergeving te betonen, trouw te zijn aan mijn woord en vooral trouw te zijn aan Gods Woord. Zo lijken dingen vaak erg vroom hier, zoals bidden, goede daden, gastvrijheid, maar dit is misschien niet altijd even oprecht.

#### God heeft een plan

En dan ben je opeens maanden verder, zijn de niet-Indonesische kennissen en vrienden vertrokken, kom je terug in de kampung en val je een beetje in een gat. God is zo groot, er is zoveel nood, er zijn zoveel gebieden en mensen die Jezus verlossende liefdeswerk nodig hebben, maar waar begin je?



**'Welkom in mijn kampung, laat me je voorstellen aan mijn buurmeisje met haar moeder en broertje'**

Momenteel zijn er verschillende dingen waar ik op aan het focussen ben. Er zijn veel contacten ontstaan in de afgelopen maanden rondom het kindertehuis. Amy is bezig met het levensverhaal beschrijven van een 'zus' die we bezoeken in de gevangenis. We organiseren een wekelijkse Bijbelstudie met enkele *zussen*, wandelen samen met enkele single-moeders in het kindertehuis en helpen hen in geestelijk en sociaal opzicht. Daarnaast heb ik veel nieuwe *neven en nichten* mogen ontmoeten. Ik vertrouw erop en dat God mij door deze contacten leidt en leert waarop ik me moet richten en wanneer. Soms ervaren we dat God deuren sluit naar aanleiding van onze ideeën, maar daarin zien we ook Gods leidende hand. Daarnaast zien we Hem ook steeds aan het werk in grotere en kleinere dingen. Zo zat ik laatst op de grond in het huis van mijn burens, toen de buurman vroeg: 'Wat vind je van dit huis? In jouw thuisland is dit een stal voor de dieren zeker?'. Die avond kwam ik erachter dat een groot deel van hun familie en vrienden hen nooit thuis bezoekt en zelfs hun huis niet binnenkomt, omdat ze op hen neerkijken. En toen zei hij: 'We vinden het heel bijzonder dat jij hier binnen komt'. Wat prachtig! Ik zie dat God door deze momenten en kleine signalen deuren in gesprekken opent.

## Bidden en danken

Gebed is de manier waarop we individueel en gezamenlijk met elkaar verbonden mogen zijn, bid u/jij met mij mee?

- *Dank God* voor de leerzame en 'gevulde' tijd in India en voor Amy en haar ouders die door God op vele manieren worden gebruikt.

- *Dank God* voor hoe Hij ons steeds vult, waardoor Hij andere mensen inspireert en dichter naar Hem toe trekt.

- *Bid* dat God weer een deur wil openen voor ons om opnieuw het buureiland te bezoeken en voor het voorbereidende werk van Zijn Geest op het eiland.

- *Bid* voor mijn burens, mijn Ibu en haar kleinzoon in de kampung, zodat alle zaden die geplant zijn in hun hart, steeds meer grond mogen vinden.

Voel je vrij om vragen te stellen of me een mailtje te sturen. Zie hieronder voor meer info!

Ik bid voor jullie en ik wens jullie Gods zegen en Zijn liefde toe!

Liefs Litske Moerland



**Gebedscentrum India**



**India: we hebben hier veel van God gezien en mogen laten zien, daarnaast konden we veel vrienden van Amy ontmoeten en zelfs deel zijn van een trouwerij van een goede vriendin van Amy**



**Amy's ouders nemen de kinderen van het kindertehuis 'ABBA' mee voor een ijsje**

**Mijn buurmeisje afzetten op school**



**Indonesische thee maken**



## ***Van het Thuisfront Team (Stella, Jorinke en Jan)***

*Litske is afhankelijk van God en van u als sponsor. We zijn dankbaar voor uw giften, waardoor ze in haar onderhoud kan voorzien. Ook kan ze haar omgeving dienen door bij te dragen in kleine projecten. Voor een eenmalige gift gebruikt u de QR-code. Een maandelijkse donatie kunt u aanmaken met onderstaande gegevens.*

NL77 RABO 0373 7392 81  
Diaconie Herv Tholen inz.  
Zendingscie ovv 'Gift Litske'



Thuisbasis uitzending: Youth With A Mission Kristiansand

**Info:** <https://hgtholen.nl/litske/>

**Volg** via Instagram of stuur een mail voor meer opties m.b.t. updates:

Mail: [tft.with.the.lord@gmail.com](mailto:tft.with.the.lord@gmail.com)

Instagram: @Flitske\_for\_the\_Lord  
(zie QR-code)



@FLITSKE\_FOR\_THE\_LORD