



## Hoop en verwachting | Jan - Mar 2024

### Nieuwsbrief Litske Moerland

**'Wie in Mij blijft,  
en Ik in hem, die  
draagt veel vrucht'**

Lieve gemeenteleden, vrienden, familie en lezers,

Elke keer als ik begin met de nieuwsbrief schrijven, kijk ik terug en ben ik zo verbaasd wat God allemaal weer heeft gedaan en gegeven! Wat is het leven met God toch bijzonder, want het ziet er weer heel anders uit dan 3 maanden geleden. Ik woon ondertussen al ongeveer 3 maanden in een kampung (een soort kleine, meestal armere, wijk) met een moslimvrouw en haar kleinzoon. Ik zie hoe God me steeds dieper vormt, voorbereid en hoe Hij zo trouw is als we het Hem vragen en Hem vertrouwen met alles.

#### Het kampung-leven

Ik woon in een kampung met veel mensen afkomstig uit Madura, een Indonesisch buureiland. Het plan was om dit voor 6 weken te doen, maar ik leer hier zoveel over de cultuur, normen, waarden en de taal, dat ik denk dat God wil dat ik momenteel hier blijf wonen. Het is daarnaast een proces van vertrouwen winnen van de mensen hier en biddend Gods liefde tonen en over Hem vertellen. Hier wonen maakt me zo dankbaar voor de God die wij mogen kennen. De vrijheid die Jezus ons brengt, zie je nog meer als veel van de 'normale' dingen opeens niet meer 'normaal' zijn. Zeker nu de ramadan hier is begonnen is het interessant om te zien hoe de mensen nog drukker zijn dan normaal en ze vertellen hoe ook deze maand een 'moeten' is en geen 'willen' of een keuze. Ze hebben geen persoonlijke Redder en Vriend, maar slechts een Rechter. Wat een voorrecht dat God zich door mijn leven heen laat zien door woord en daad. God leert me ook dat dit er soms anders uit ziet, dan dat ik dat wil, of in het tempo dat ik dat zou willen. Ik ben toch wel een beetje ongeduldig af en toe (: Het is bijzonder om te zien, dat God inderdaad 'soms onverwachte' vrucht geeft, op het moment dat ik in Hem ben en blijf (Joh. 15).



**Foto van 'Ibu' ('Moeder': teken van respect) en haar kleinzontje**

#### Gehoorde gebeden

Ik heb veel hoop voor de toekomst, omdat God steeds deuren blijft openen en wijsheid geeft in elke situatie. Naast mijn 'Ibu' ('moeder' of term voor oudere vrouw) waar ik mee woon, is de relatie met mijn buurfamilie aan het groeien en bid ik voor meer open deuren om te delen over wat Jezus voor ons en hun heeft gedaan.



**Ramadan is begonnen en 'mijn ibu' kan na jaren (mede door jullie steun) weer wat geld gaan verdienen door eten te verkopen en gaat vol enthousiasme aan de slag**

Ook heb ik een 'nichtje' van hen mogen leren kennen. Ze is buitengewoon nieuwsgierig naar mijn geloof, dus ik bid voor haar en geloof dat God zich vast aan haar zal openbaren. Verder is er een Nederlandse vriendin op bezoek geweest in Indonesië en dat was een hele fijne en leerzame periode, waarin ik kon reflecteren op hoe God mijn leven en levenshouding heeft veranderd.

Amy (dit jaar studeer en werk ik met haar samen) en ik hebben ons eerste taalstudieboek positief afgerond. Ook konden we eindelijk naar ons buureiland om het te leren kennen, te bidden voor de mensen en indrukken op te doen. We hopen dat God in de toekomst meer specifieke deuren zal openen, naarmate deze mensen nog minder of veelal geen kennis hebben over onze goede God. Amy en ik focussen in het kindertehuis nu meer op de kinderen die Engels leren. Ook zijn er veel verschillende contacten binnen het kindertehuis en het andere huis (woonruimte single-moeders en momenteel is er een Discipel Training School gestart) waar we verschillende afspraken en ontmoetingen mee organiseren. We zien Gods werk op verschillende manieren en zijn vooral erg nieuwsgierig naar de toekomst.

Ik weet Gods plan niet precies, maar ik houd me vast aan God die me geroepen en gestuurd heeft naar dit bijzondere land.

Ik zie hoe Hij deuren en harten begint te openen in de contacten die Hij op mijn pad heeft gebracht, dus zolang Hij me kracht en wijsheid geeft, zal ik deze weg blijven bewandelen!

## Bidden en danken

Gebed is de manier waarop we individueel en gezamenlijk met elkaar verbonden mogen zijn, bid u/jij met mij mee?

- Dank dat Amy en ik het eerste deel van de taalstudie af konden ronden.
  - Dank dat God me de kracht en open deuren geeft om te leven en Gods liefde te tonen in deze cultuur en plek.
  - Bid dat God de harten van mijn nieuwe vriendin en mijn burens in de kampung nog hongerig en nieuwsgierig maakt.
  - Bid dat God meer duidelijkheid geeft over mijn toekomst met betrekking tot dit land en in het bijzonder het buureiland.
- Voel je vrij om vragen te stellen of me een mailtje te sturen. Ook wil ik u bedanken voor alle gebeden, (financiële) steun, betrokkenheid en liefde die ik van jullie mag ontvangen. Dat we elkaar tot zegen mogen zijn en blijven!
- Zie hieronder voor meer info.

Ik wens jullie allemaal een heel gezegend voorjaar toe, vol van Gods genade, liefde en leiding.

Liefs Litske Moerland

**Mijn buurvrouw en haar dochtertje. Ze hebben bijna niets, alleen een huis met 1 kamer waar ze met z'n 4<sup>e</sup> alles doen, slapen, eten, koken, wassen en dat alles op de grond**



**We ontkomen er niet aan om op te foto te moeten met wat inwoners van het buur-eiland**



**Op naar boek 2 van de taalstudie**



**Wat een zegen, mijn vriendin uit Nederland zoekt me op!**

**Mijn nieuwe vriendin, ze gaat door een moeilijke periode en is erg zoekende naar God**



**Enkele foto's met kinderen van het kindertehuis (ABBA) en uit de kampung**



**Eerste verjaardag zonder familie, maar een suprise party door mijn leraren, was net zo goed een zegening!**

## **Van het Thuisfront Team (Stella, Jorinke en Jan)**

Litske is afhankelijk van God en van u als sponsor. We zijn dankbaar voor uw giften, waardoor ze in haar onderhoud kan voorzien. Ook kan ze haar omgeving dienen door bij te dragen in kleine projecten. Voor een eenmalige gift gebruikt u de QR-code. Een maandelijks donatie kunt u aanmaken met onderstaande gegevens.

NL77 RABO 0373 7392 81  
Diaconie Herv Tholen inz.  
Zendingscie o.v. 'Gift Litske'



Thuisbasis uitzending: Youth With A Mission Kristiansand

**Info:** <https://hgtholen.nl/litske/>  
**Volg** via Instagram of stuur een mail voor meer opties m.b.t. updates:

Mail: [tft.with.the.lord@gmail.com](mailto:tft.with.the.lord@gmail.com)

Instagram: @Flitske\_for\_the\_Lord  
(zie QR-code)



@FLITSKE\_FOR\_THE\_LORD