



**Aan de slag | Aug - Okt 2023**

## **Nieuwsbrief Litske Moerland**

**"Wees niet bevreesd, want Ik ben met u"**

Lieve gemeenteleden, vrienden, familie en lezers,

Van Jordanië, naar Nederland, naar Noorwegen, naar Nederland, naar Noorwegen, naar Indonesië. Gehoorzaamheid aan Gods (roeping) brengt je letterlijk en figuurlijk op veel verschillende plekken. Wat zijn de laatste maanden al weer voorbij gevlogen. Afscheid nemen van familie, vrienden en zelfs van mijn ouderlijk huis lijken al weer lang geleden en tegelijkertijd ook weer niet. Wat heb ik veel mogen leren de afgelopen maanden en weken en wat geeft het een vrijheid om steeds al je rechten, verwachtingen, angsten, je leven aan God over te geven.

### **Van Koud Noorwegen...**

De eerste twee weken van introductie, spirituele en culturele verdieping in YWAM Kristiansand vlogen voorbij. Dit waren zulke waardevolle weken, waarin ik echt mijn focus weer op God kon richten, niet op: 'Okee Litske, nu gaat het gebeuren, nu moet je gaan bewijzen dat je het kan tegenover God, anderen en jezelf'. Maar alle rechten, verwachtingen, streven opgeven en weer terug in het besef komen dat ik niets hoeft te bewijzen tegenover God en uit pure overvloed van Zijn liefde, dingen kan en mag doen voor Hem. Op het moment dat het visum proces maar niet wilde 'opschieten', bleef God andere deuren openen, waaronder financiën. Ik vroeg God wat Zijn plan is, want wachten is pas verspilling van je tijd, als je het verspilt. God betrok mij op een wonderbaarlijke manier bij het organiseren van een evangelisatie- en worship evenement in Kristiansand waar meer dan 10 kerken bij betrokken waren, ik kon ondersteun op de base,



**Afscheidslunch YWAM Kristiansand**

hielp jeugdgroepen in de lokale kerken, ondersteunde in een café in de kerk waar God me gebruikte in de samenwerking met o.a. Moslimse, katholieke en athistische vrijwilligers. Het was bizar hoeveel deuren God opende en hoe Hij me heeft gebruikt, zelfs in zo een korte tijd!

### **...naar warm Indonesië**

Enkele dagen voor het evenement in Kristiansand kwam mijn visa binnen, dus God wilde me denk ik nog even in Noorwegen gebruiken. De reis verliep eigenlijk heel soepel. Ik ervoer wonderbaarlijke rust en Gods woorden uit Jes 41:10 bleven in mijn hoofd ronddwalen.



**Sharing time met enkele Kings Kids**

De eerste 2 weken in Indonesië waren vol met ontdekken, kennismaken, rondkijken, de taal en de cultuur bestuderen en de gang van zaken een beetje leren kennen. Ik woon met de kinderen van ABBA Kings Kids (zijn voornamelijk weeskinderen of andere kinderen die geen thuis meer hebben) en ben ondertussen begonnen met de taallessen. De afgelopen weken zijn er enorm veel indrukken op me afgekomen, maar ik ben enorm dankbaar en heb al zoveel mogen leren. Ik kan al simpele gesprekken voeren in het Indonesisch, waardoor ik bijna dagelijks nieuwe mensen ontmoet en op die manier zie dat God nieuwe deuren begint te openen. Het is dagelijks een balans zoeken in rusten in Hem en leren, ontwikkelen, ontdekken en nieuwe indrukken op doen. Maar God is geduldig en ik weet dat Hij me zal leiden, omdat Hij mijn enige zekerheid hier is, meer hebben we toch niet nodig, dus dat scheelt weer 😊 Ohh.. en wist u dat ik pas geleden een paar uur aan het wandelen was in de brandende Indonesische zon en mijn huid begon te verbranden, maar God hoort ons en is een goede Vader, dus wat denkt u..? Ik ben helemaal NERGENS verbrand, dat zonder zonnebrand, maar met een krachtige Beschermmer!

## Bidden en danken

Gebed is de manier waarop we individueel en gezamenlijk met elkaar verbonden mogen zijn, bid u/jij met mij mee?

- Dank God voor iedereen die ik heb ontmoet in Noorwegen en Indonesië en bid dat Hij door blijft werken in hun hart.
  - Dank Hem voor Zijn bescherming, de kracht en rust die Hij in mijn hart geeft.
  - Bid voor duidelijkheid en balans in mijn tijd hier, zodat ik steeds meer mag zien wat Zijn plan en wil is.
  - Bid dat God in de harten van de Kings Kids blijft werken en we hen kunnen helpen opgroeien tot Zijn discipelen.
- Voel je vrij om vragen te stellen of me een mailtje te sturen. Super tof dat u op deze manier betrokken wil zijn in wat God doet met betrekking tot de grote opdracht (Matth. 28:19).

Zie hieronder voor meer info!

Ik bid voor jullie en ik wens jullie Gods zegen en Zijn liefde toe!

Liefs Litske Moerland



**Naar waterval vlakbij Malang met een team uit Australië.**



**Met staff van ABBA**



**Koffie met Abby uit Amerika en de tieners van Kings Kids**



**Amy en ik klaar voor onze 1e taalles, (Amy en ik zijn uitgezonden vanuit YWAM Kristiansand en we zullen samen één jaar de taal 'Bahasa Indonesian' studeren)**



**Enkele Kings Kids in ABBA Kings Kids huis**



**Amy en één van onze taalleressen**



**Financieel** is er een volledige afhankelijkheid van God en sponsors. Mocht u bereid zijn om mij financieel te ondersteunen, kan dat door maandelijks te doneren en/of door uw gift over te maken op onderstaande rekening: (QR Code eenmalige donatie)

NL77 RABO 0373 7392 81  
Diaconie Herv Tholen inz.  
Zendingscie ovv 'Gift Litske'



Thuisbasis uitzending: Youth With A Mission Kristiansand

**Volg** via Instagram of stuur een mail voor meer opties m.b.t. updates:

Mail: [tft.with.the.lord@gmail.com](mailto:tft.with.the.lord@gmail.com)

Instagram: @Flitske\_for\_the\_Lord  
(zie QR-code)



@FLITSKE\_FOR\_THE\_LORD