



Hoi lieve jongens en meisjes!

Wat fijn dat jij vandaag weer luistert naar het Woord van God. Vandaag gaat het over een hele mooie en bekende tekst. Misschien heb je deze weleens geleerd op school! Vandaag leer je er in de kerk nog meer over, schrijf je mee?

Zing als je thuis bent met elkaar dit lied:

1. Alzo lief had God de wereld,
alzo lief had God de wereld,
de wereld, de wereld,
God had de wereld lief.
2. Dat Hij aan ons heeft gegeven,
dat Hij aan ons heeft gegeven,
gegeven, gegeven,
zijn ééngelboren Zoon.
3. Opdat 'n ieglijk die gelooft,
opdat 'n ieglijk die gelooft,
een iegelijk, een iegelijk,
het eeuw'ge leven heeft.

Thema van de preek is?

Tekst van de preek is?

Welke Psalmen zingen we?

GEBEDSPUNTEN:

1. Wat is het beste nieuws dat je ooit hebt gehoord?
2. Waarom wordt Nicodemus de Nachtdiscipel genoemd?
3. Welk Griekse woord gebruikt Johannes voor liefde? Zet een rondje om het goede woord.
Agapè - Storgè - Filia – Eros

Welk van deze woorden hoort bij vrienden zijn? Teken daar een wolkje omheen.

4. Houd Jezus van jou?
Waarom kun je dat vanmorgen merken?

5. Beantwoord de eerste vraag aan het eind van de preek nog een keer.

Lofzang van Zacharias : 5

Voor elk, die in het duister dwaalt,
verstreckt deez' zon een helder licht.

Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
op 't vredepad zijn voeten richt.



Is het donker in je leven?
Weet je niet hoe je een nieuw hart kunt krijgen?



De Heere is het Licht!
Hij wil je de weg wijzen.



Met de Heere kun je verder!

DIT GA IK THUIS VRAGEN: