

Misschien ga je naar een ander land  
of blijf je lekker in Holland.  
Naar de bergen of naar een eiland  
naar de bossen of naar het strand.

Vergeet één ding niet.  
Dat God jou altijd ziet;  
in moeite en verdriet  
maar ook als je geniet



Fijn dat je in de kerk bent... ....om te luisteren naar wat God tegen ons te zeggen heeft.

We gaan ook zingen en je krijgt de zegen van God.

Op dit blad kun je de verschillende onderdelen van de dienst volgen, je kunt opschrijven wat we zingen en lezen.

**Psalmbord:**

**BIJ DE  
PREEK**

**SCHRIJF 3 DINGEN  
OP DIE JIJ WILT  
ONTHOUDEN OVER  
DEZE PREEK**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

*Waar wil jij God  
voor bidden?  
En waarvoor zou jij  
willen danken?  
Waar bidt en dankt de  
dominee voor?*

**Moeilijke  
woorden:**

Tip: zoek thuis deze  
woorden op.



Welk woord/plaatje hoor jij terug in de preek?  
Kruis deze maar aan.



Psalm 23:6

Immers zullen mij het goede  
en de weldadigheid volgen  
al de dagen mijns levens:  
en ik zal in het huis des HEEREN blijven  
in lengte van dagen.



in het huis  
van de Heere willen gy:  
dicht bij de Heere leven.



David vertrouwt erop dat de Heere hem, zijn hele leven, het goede zal geven.

## PUZZEL

Sommige Bijbelboeken zijn genoemd naar de naam van de schrijver of naar de hoofdpersoon van het boek. Je ziet hieronder alle Bijbelboeken uit het Oude Testament waarvoor dat geldt. Zoek ze op en streep ze door. De namen staan horizontaal, verticaal en diagonaal, vooruit en achterstevoren geschreven. De overgebleven letters vormen een weetje over de Bijbel.

Jozua • Ruth • Samuël • Ezra  
• Nehemia • Esther • Job •  
Jesaja • Jeremia • Ezechiël •  
Daniël • Hoséa • Joël • Amos  
• Obadja • Jona • Micha •  
Nahum • Habakuk • Zefanja  
• Haggai • Zacharia •  
Maleáchi

