



Schrijf in het hartje de belangrijkste woorden uit de preek op.



Welke Psalmen zingen we vanmorgen?

Psalm 141:3

Zet, HEER', een wacht voor mijne lippen,
behoed de deuren van mijn mond,
opdat ik mij, tot genen stond,
iets onbedachtzaams laat ontglippen.



Waar kun jij deze week voor bidden?

Over welke plaatjes gaat het in Mattheüs 6?



Welke vraag wil jij thuis aan je vader en/of moeder stellen over de preek?

Iemand die aan het hoofd van een tafel zit, wordt ook wel een 'tafelheer' genoemd. In 1 Korinthe 10 gaat het over twee tafels. Wie zijn de twee 'tafelheren'?

In de Bergrede heeft de Heere Jezus hier ook iets over gezegd. Over welke twee 'heren' heeft Hij gesproken in Mattheüs 6:24?



Vul jij de zinnen aan?

Verzamel geen
op de maar zoek
je rijkdom in de
.....

Waar je is
daar zal ook je
zijn!

Gebet des Heeren : 6

Vergeef ons onze schulden, HEER.

Wij schonden al te snood Uw eer.

De boosheid kleeft ons altijd aan.

Wie onzer zou voor U bestaan,

had Jezus niet voor ons geleen?

Wij schelden kwijt, die ons misdean.



*En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren*

*In Korinthe kon je in een restaurant gaan eten.
Waar stonden die restaurants? Zou je daar als
christen ook gaan eten?*

*Lees vers 31. Wat is het doel van ons leven als
christen volgens dit Bijbelvers?*

*Avondmaal is ook een soort offermaaltijd. Welk
offer zien wij op de Avondmaalstafel staan?*

*Uiteindelijk blijft er maar één tafel staande.
Welke tafel is dat?*