

't Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam, want Hij, die bij ons is geweest, werkt verder aan zijn plan.

De wonderen zijn om ons heen, ze waaien op de wind. 't Is feest vandaag, voor iedereen: een nieuwe tijd begint!

Vragen bij de preek:

1. Waar zijn de discipelen op het moment van het Pinksterfeest? _____
2. Sinds wanneer zijn ze hier al? _____
3. Zijn ze **verdrietig** of **blij** sinds Jezus naar de hemel is gegaan? (omcirkel het juiste antwoord)
4. De Heere Jezus had tijdens Zijn leven beloofd dat de Heilige Geest zou komen. Wanneer had Hij hierover verteld aan Zijn discipelen?
5. En hoe noemde Hij toen de Heilige Geest? (zie Joh.14:16 en 26)
6. In de Bijbel betekent het woord 'geest' ook 'adem' of 'wind'. Welk wonder gebeurt er in Ezechiël 37:9-10 als de Geest Zijn adem gaat blazen?
7. De wind in Handelingen 2 is alleen te horen als voorbeeld van de Heilige Geest. Hoe kunnen wij nu de Heilige Geest horen?
8. Waarover of over wie spreekt de Heilige Gees het liefst?



Psalmbord:

PS:

PS:

PS:

Schriftlezing:

Gezang:

PS:

PS:



Ken jij deze uitspraak?

Zoals de



waait, waait zijn



Weet jij wat er bedoelt wordt met deze uitspraak?

v	u	u	r	w	v	d	n	i	w
u	w	p	i	i	i	u	n	k	i
u	r	i	s	n	t	n	u	e	n
r	u	w	n	d	r	f	d	r	d
u	u	i	d	d	r	u	u	v	n
u	v	n	e	v	u	u	r	u	i
v	i	d	n	i	w	e	s	u	w
w	i	n	d	r	u	u	v	r	t

Streep de woorden 'vuur' en 'wind' door. Welk woord blijft er over?

