



Schrijf in het hartje de belangrijkste woorden uit de preek op.



**Waarom hoeven wij ons niet te schamen
maar mogen wij God prijzen omdat we
christen zijn?**

**Waarom is het soms zo moeilijk om de wil
van God te volgen?**

Wat kan ons helpen om de Heere te volgen?

Welke Psalmen zingen we
vanmorgen?

Tien Geboden : 8

Uw hart zal nimmer iets begeren
van alles, wat uws naasten is;
Uw ziel zal, als uw mond, God eren,
en houden Zijn getuigenis.



nimmer - nooit

Tien Geboden : 9

Och, of wij Uw geboon volbrachten!
Gena, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten,
om die te doen uit dankbaarheid.



**Wat wil jij graag onthouden van deze
preek?**

Welke vraag wil jij thuis aan
je vader en/of moeder
stellen over de preek?

