

De Richtingwijzer



Mijn naam is:

De datum is:

Voor de kerkdienst:

Wat fijn dat jullie op deze eerste zondag van het nieuwe jaar weer in de kerk zijn.
Wij horen vanmorgen over de profeet **Jeremia** die in een moeilijke tijd bidt tot de Heere God.

Ook in de dienst bidden wij of de Heere bij ons wil zijn. Bidden is spreken met de Heere God. Waar wil jij de Heere God voor danken en wat wil jij de Heere God vragen in het nieuwe jaar?

.....
.....
.....
.....

HOE HEET DE DOMINEE?

.....

Welke psalmen zingen we?

.....
.....
.....
.....
.....

De dominee hoopt straks voorbede te doen. Dat is:

- a. Dat de dominee iemand gaat helpen.
- b. Dat de dominee voor iemand bidt.
- c. Dat er straks gecollecteerd wordt voor iemand.

Voor wie wordt er straks voorbede gedaan en waarom?

.....
.....
.....

Denk jij dat het belangrijk is om voor elkaar te bidden in de kerk?

.....
.....



Tijdens de kerkdienst:

Tijdens de kerkdienst zingen wij de psalmen. Een lied is vaak ook een gebed. Naast de psalmen leren jullie thuis of op school vast ook andere liederen die over God gaan. Welke kinderliedjes ken jij die gaan over het gebed?

.....

Welk Bijbelgedeelte lezen wij vanaf morgen in de dienst:

Jeremia is een profeet. Ken jij ook nog andere namen van profeten?

.....

Wat is het belangrijkste werk van een profeet?

Meerkeuze vraag:

Jeremia bidt tot God in een crisestijd. Wat was de nood in die tijd:

- Zondvloed
- Er was een hele erge ziekte
- Er viel al heel lang geen regen
- Er was een aardbeving geweest

Jeremia noemt God in zijn gebed Israëls Verwachting en Verlosser in tijd van benauwdheid. Welke verhalen uit de Bijbel ken jij waarin wij duidelijk zien hoe God helpt in moeilijke omstandigheden?

.....

Schrijf hier moeilijke woorden die je niet begrijpt:



Hiernaast zie je een klearplaat van Jeremia. Schrijf eens in het tekstballonnetje eens op hoe jij denkt dat Jeremia zich voelt/wat hij denkt. (Naar aanleiding van de preek)

Maak hieronder jouw 'gebedshand':



- Maak eerst een omtrek van je eigen hand.
- Schrijf in 'je duim' waar je God voor wilt prijzen.
- Schrijf 'in je wijsvinger' waar je God voor wilt danken.
- Schrijf 'in je middelvinger' iets waar je vergeving voor wilt vragen aan de Heere.
- Schrijf 'in je ringvinger' iemand waar je voor wilt bidden die verdrietig is of die Gods hulp en troost nodig heeft. (Of iets wat gebeurt in de wereld)
- Schrijf 'in je pink' iets waar jezelf graag voor wilt bidden of wat je nog niet hebt opgeschreven.



Jeremia moet al zijn profetieën opschrijven op een boekrol. Zo kunnen de mensen de boodschap van God nog een keer horen. (En wij kunnen het in 2022 nog steeds lezen!)

Ook de koning moest de boekrol worden voorgelezen. Deze geschiedenis staat in **Jeremia 36: 22 – 24**

Wat is de reactie van de koning?

.....

Wat is de reactie van de mensen die bij de koning zijn en deze boodschap óók horen?

.....

Jeremia

Ik ben gebroken
 vanwege de breuk
 der dochter mijns volks;
 ik ga in het zwart,
 onzetting heeft mij aangegrepen.
 Is er geen balsem in Gilead?
 Is er geen heilmeester aldaar?
 Want waarom is de gezondheid
 der dochter mijns volks
 niet genezen?



Jeremia is zo verdrietig.
 NET ZO VERDRIETIG ALS JE BENT ALS ER IEMAND
 GESTORVEN IS WAAR JE HEEL VEEL VAN HIELD.
 HIJ HEEFT ZWARTE KLEREN AANGETROKKEN.
 HIJ VOELT ZICH ZIEK VAN VERDRIET.
 MAAR WAAROM IS JEREMIA DAN ZO VERDRIETIG?



Het volk wil niet naar de Heere luisteren.
 HET VOLK LEERT NIET VAN DE TREKVOGELS.
 De straf komt.



JEREMIA IS NOG JONG ALS DE
 HEERE HEM ROEPT OM PROFEET
 TE ZIJN. HIJ KOMT UIT DE
 FAMILIE VAN DE PRIESTERS.



JEREMIA ZEGT:
 "DE STRAF LIJKT OP ZIEK ZIJN, OF OP EEN WOND."
 DAN MOET JE NAAR DE DOKTER.
 JE HEBT MEDICIJNEN NODIG.
 IS ER DAN GEEN DOKTER MEER?
 ZIJN ER GEEN MEDICIJNEN MEER?
 JAWEL!

MAAR HET VOLK WIL GEEN GOEDE MEDICIJNEN EN WIL NIET NAAR EEN GOEDE DOKTER.
 DAT BETEKENT:

Het volk wil niet naar de Heere terug.

WAT ERGI

