

Hoi lieve jongens en meisjes!

Oudejaarsdag! Vandaag is het alweer de allerlaatste dag van het jaar 2021! Wat is er veel gebeurd hé dit afgelopen jaar. Leuke dingen, mooie dingen maar misschien komen er ook verdrietige dingen naar boven als je terug denkt.



Ook in onze gemeente zijn er dit jaar veel mensen overleden. Deze namen worden vanavond voorgelezen. In veel families is er nu een lege plaats. Dat is zo verdrietig! Zo een gemis als iemand waarvan je veel houdt er nu niet meer is. Misschien ben jij vanavond ook wel verdrietig en moet je denken aan iemand uit je familie die er nu niet meer is. Maar... de Heere weet het hoor, hij ziet je verdriet. Bij Hem vindt je de allerbeste troost. Leg je verdriet maar voor Hem neer!

Wat betekent 'Memento Mori'?

Misschien ken je dit lied wel. Zing het vanavond met elkaar. Als je het onderstaande linkje opzoekt kun je het luisteren op Nederland Zingt.

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen
Ach, wij vinden, waar wij staren
niets bestendigs hier beneen
Op de weg, die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft
Al het heden wordt verleden
schoon 't ons toegerekend blijft

Psalm 103:8

Gelijk het gras is ons kortstondig leven.

Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teer.

Wanneer de wind zich over 't land laat horen,
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren.
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

ik lijk
op die
bloem



https://nederlandzingt.eo.nl/lied/uren-dagen-maanden-jaren/POMS_EO_3143903/



Vanavond gaat het over Psalm 119: 73-75

Er wordt wel eens gezegd: "Het jaar van onze Heere 2021". Wat wordt daarmee bedoeld?

In vers 73 horen we iets, wat we ook met Psalm 139 zingen. Wat is dat?

Het gaat in dat vers over de 'handen van God'. De Heere Jezus was Gods Zoon. Wat is er met Zijn handen gebeurd toen Hij op aarde was? En waarom was dat?

Gods gerichten zijn gerechtigheid (vers 75). Dat betekent: Gods oordelen zijn altijd eerlijk. Maar er is iemand, die ons graag laat twijfelen of God wel altijd eerlijk is. Wie is dat?

Op Golgotha was er ook iemand, die dit tegen de Heere Jezus zei. Het was niet rechtvaardig dat de Heere Jezus gekruisigd werd, maar het was wel eerlijk, dat hij zelf gestraft werd. Wie zei dat?

En wat ging hij toen bidden/vragen aan de Heere Jezus?

Psalm 111 : 5

't Is trouw, al wat Hij ooit beval.
Het staat op recht en waarheid pal,
als op onwrikb're steunpilaren.
Hij is het, Die verlossing zond
aan al Zijn volk. Hij zal 't verbond
met hen in eeuwigheid bewaren.



Gods belofte van verlossing staat voor altijd vast, het zal gebeuren



Samen met de Heere kun je dit jaar uit, maar ook het nieuwe jaar weer in!

Zoek Jezus veel,
zoek Jezus vroeg
Wie Jezus heeft,
die heeft genoeg!

