

Gods
Zegen
toegewenst

Hoi lieve jongens en meisjes!
Wat fijn dat je er weer bent! Voor dit
nieuwe jaar wensen we je van harte
Gods zegen!



Nieuwjaarsdag in de tijd van de
Bijbel is de dag van bazuingeschal.



Hoe zou jij dit nieuwe jaar de Heere kunnen
dienen en eren?

Wat kun jij in dit nieuwe jaar voor je naaste
doen? Denk aan het woordje barmhartigheid.

MORGENZANG : I

Wij danken U, barmhartig God,
Beschikker van ons deel en lot,
voor Uwe hoed' en trouwe wacht,
ons weer betoond in deze nacht.

DANKUWEL HEERE,
DAT U VANNACHT
VOOR MIJ ZORGE
TOEN IK SLIEP.



Psalm 119:76 en 77

Waarom wordt de Heere God er blij van, als wij tot Hem bidden?

Goedertierenheid betekent Gods trouw aan Zijn verbond.

In het Oude Testament laat de Heere God op bijzondere moment Zijn trouw zien. Zoals na de zondeval, dat Adam en Eva niet gelijk hoefden te sterven. Kun je nog meer momenten noemen waar dit blijkt? (in de preek worden Noach, Abraham, verlossing uit Egypte genoemd)

Hoe zou je het woord 'barmhartigheid' kunnen omschrijven?

Wat gebeurt er met ons, als God Zijn goedertierenheid laat blijken (volgens vers 76)? (troost)
En waar zorgt Gods barmhartigheid voor (volgens vers 77)? (nieuw leven)
Wij hebben ook beloften van God gekregen. Weet je ook wanneer de Heere God die beloften verzegeld heeft en hoe? (Heilige Doop)

In Psalm 119 komen we regelmatig het woord 'wet' tegen. Dit is in het Hebreeuws het woord 'torah'. Wat wordt er met dit woord bedoeld?

Avondzang :7

O Vader, dat Uw liefde ons blijk'.

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.

O Geest, zend Uwen troost ons neer.

Drie-enig God, U zij al d' eer.



een gebed



Spreek goed over de Heere. Hij is het waard!



ZIJN

TROUW

KLEURT DE

MORGEN

ELKE DAG

OPNIEUW